



ÖN



Kapitel 1

Det var en torsdag på jullovet jag ville iväg och ha lite sommar så jag tänkte åka till Kroatien. Jag skulle stanna på väldigt många ställen. Men först så skulle jag på en lyxbåt i en halv månad. Jag hade biljetter till hela familjen.

Vi hade det lyxigaste rummet i hela båten.

en vecka senare...

Det gick som det skulle. Men ungefär ett dygn senare får kaptenen ett pip i telefonen och det står att det är en stor storm på gång. När min familj fick veta att det var en stor storm på väg så får alla panik.

När vi vaknade på morgonen så
förstår alla att det är farligt. Vi
skyndade oss ut från rummet och
snabb ut och fråga kaptenen var
det är som händer egentligen.
Det är en stor storm på väg och så
som det ser ut nu så kommer det
komma en blixtnedslag på båten,sa
kaptenen.
men ska ni inte ta ut livbåtarna,sa
jag.
ja såklart vi ska det,sa kaptenen
Nu började det bli kväll vi gick och
la oss och somnade snabbt. Vi
vaknade av en stor duns

från båten. Vi gick upp och kollade vad det var som hände, det kom en stor blixtner i båten och den hade skurits på mitten vi skyndade oss till livbåtarna och alla hade PANIK det var kaos på båten. Mamma, Pappa och min lillasyster fick plats i en livbåt. Jag hittade inte dom någonstans jag simmade till närmaste ö. Nu plumsade båten rakt ner i vattnet. Jag va livrädd det var skit kallt i vattnet jag hade ingen känsel någonstans. Nästa dag vaknade jag av att jag låg mitt i havet på tre plankor.

KAPITEL 2

Det var morgon och jag var fortfarande helt slut efter natten igår. När jag vaknade så såg jag att jag hade sovit på tre plankor. Det enda jag skulle försöka göra nu är att hitta någonstans jag kan vara på. Jag tittade mig runt och helt som så såg jag en ö. Jag hittade en dörr av skeppet som jag la mig på och började paddla på. Jag kom till en väldigt fin ö med många träd på sig och frukt och bär på träden och buskarna. Jag var jättehungrig och jättetrött. Jag måste hitta något att äta. Jag tog mycket frukt och bär sen så hade jag med mig en kniv,rep och en plåsterväska i fickan. Jag tog kniven och skar upp en ananas bit.

2 dagar senare...

Det hade gått två dagar sen stormen var och jag hade hittat mat och vatten. Men nu ska jag bygga ett hus. I havet ligger många plankor. När jag kom upp på ön igen så började jag bygga mitt hus. Jag satt plankorna på en rad. Efter jag hade gjort ett hus med brädor så satt jag en dörr som jag fick från båten. Nu hade jag hus, mat, frukt, vatten och en säng som jag fick från båten.

Jag gick ner varje dag och hämtade vatten från havet.

Kapitel 3

Jag vaknade på morgonen och hade en dålig känsla jag hade varit här i två veckor nu. Jag börjar sakna min familj väldigt mycket nu. Jag kollade ut i fönstret.

och jag tyckte jag såg någon i djungeln bakom mig

Jag gick ut för att kolla det var ingen där.

När jag ändå var ute gick jag in i djungeln och plockade på mig några kokosnötter. När jag gick in i djungeln så kändes som att det var något annorlunda. Jag fortsatte in i djungeln och såg plötsligt en LÅNG väg.

Jag gick in i den men direkt när jag började gå på stigen kändes det INTE bra. Jag fick en känsla i magen att det var någon med mig. Men jag gav inte upp jag fortsatte att gå. Jag gick in djupt in i stigen jag hörde något bakom typ som att det prasslade i busken. Jag vände mig om snabbt ingen var där. Nu blev jag riktigt rädd jag hade hör ljud i buskarna kokosnötter som trillar. men det läskigaste av allt det är inte bara kokosnötter bredvid mig utan en människa. Jag hade hör någon ropa mitt namn och det lät som om någon har saknat mig. Jag fick en tanke i huvudet om det kunde vara någon i familjen nu var jag tvungen och kolla i busken. Jag närmade mig busken med tunga steg jag var rädd

att det inte var någon jag hade tänkt mig. Jag började svettas och få gåshud nu är det kört tänkte jag. Jag började lyfta på grenarna i busken.

Helt som det var ser jag ett huvud och jag känner igen det.

Jag öppnar upp busken helt och däri ligger min lillasyster Agnes jag sa Agnes är det du hon lyfte på huvudet och sa med svag röst.

ja det är jag,sa Agnes.

Båda blev helt överlyckliga. Jag frågade Agnes om hon vet vad mamma och pappa är men det visste hon inte. Jag visade Agnes mitt hus och nu hade jag äntligen någon och bo med.

en dag senare...

vi vaknade på morgonen och var glada och hela dagen letade vi efter våra föräldrar. Men vi hittade inte dem någonstans. Båda tänkte på om vi skulle bygga en flotte av alla brädor som fanns .Så vi kunde åka över till den andra ön bredvid oss. Jag och Agnes gick en promenad ner till djungeln och hämtade lite mat och fruk. När vi gick hem fyllde vi på med vatten vi fixade tätare tak. Nu bodde vi väldigt bra vi hade mat,frukt,vatten,sängar och en flotte. Både jag och Agnes trivdes i huset. Nu började det bli kväll och vi försökte få tag på mamma och pappa på mobilen men mobilen är nog borta sen båten sjönk. Vi gick och la oss tidigt och vi somnade snabbt efter en jobbig dag.

En dag senare

När vi vaknade gick jag upp och fyllde på vattnet. Jag sa till Agnes att hon fick hänga med mig till djungeln och hämta lite frukost. Men när vi gick in på vägen så får jag samma magkänsla som jag fick när det var någon med mig. Jag berättade allt för Agnes hur jag kände. Men hon sa att vi skulle fortsätta att gå in och hämta frukosten. Nu hörde båda någonting båda visste att vi inte var ensamma.

Det har varit någon med oss hela tiden...

Kapitel 4

Jag vaknade en morgon och kände mig väldigt pigg. Jag väckte Agnes och undrade om hon ville hänga med och hämta lite frukt. Vi gick ut och plockade mycket frukt

äppel,kiwi,päron,ananas,melon,blåbär och många jordgubbar.

Det började bli sommar och det var mycket frukt på träden. Vi gick ner till havet och fyllde på med vatten. När jag tog ner spannen och fyllde den med vatten såg jag en flaska med ett brev i. Jag ropade på Agnes hon sa att vi skulle öppna det. Men jag var inte helt säker tänk om det inte var till oss. Men Agnes trodde att det från mamma och pappa så då öppnade jag det. Jag öppnade det sakta och sitta till slut fick jag upp brevet. Agens sa att jag skulle läsa var det stog

TILL AGNES OCH ELICIA

Hej vi behöver hjälp. Vi sitter fast på en ö men vi har det inte så dåligt ändå vi har mycket frukt här. Vi har gjort ett litet hus när vi går ut så ser vi ett litet trähus och en båt i vattnet.

Jag slutade läsa när jag läste att dom såg ett litet trähus.

Varför stannade du,sa Agnes

Men jag tror att det är vårt hus som dom ser.

Ja smart men vi kan väl skriva tillbaka ett brev,sa Agnes

Ja det ska vi men jag ska bara läsa klart först

Vi landade på en liten ö. Men om ni ser detta så kan ni gärna skriva tillbaka ett brev.

MEN VI ÄR INTE ENSAMMA PÅ ÖN...

från mamma och pappa

Vi måste hitta dom ,sa jag

Ja men hur,sa Agnes

vi börjar med att vi skriver ett brev till dom,sa jag

okej,sa Agnes

jag tog upp brevet som mamma och pappa hade skrivit. Jag hämtade en bit kol och började skriva.

Hej mamma och pappa

vi har läst ert brev och vi tror vi vet var ni är.

Ikväll 19:00 ställer vi oss utanför våra hus och så ska vi se om vi ser varandra.

Vi har det också bra med mycket frukt och bär.

Så ni vet så är jag inte ensam jag har hittat Agnes.

Glöm inte nu att komma ut 19:00

Nu hade jag skrivit klart brevet och jag stoppade i brevet i flaskan och kastade ut flaskan det längsta jag kunde.

Det började bli kväll jag och Agnes hade gjort kvällsmat.

Och nu var klockan 19:00 och båda två gick ut utanför huset.

Mamma och pappa hade också gått ut. Vi skrek till varandra och helt som det var så såg vi mamma och pappa. Men hur ska vi komma över till dom.

Kapitel 5

Det hade gått fyra månader nu och jag började längta riktigt mycket hem. Jag tänkte på riktig mat hela tiden jag hade ju mat här men jag var liksom sugen på riktig mat.

Jag visste att jag hade fått tillbaka brevet men jag hittade inte det någonstans. Tänk så hade det åkt ut långt ut i havet. Jag tänkte på att skriva tillbaka ett brev och se så att det inte hade åkt iväg. såhär skrev jag:

HEJ!

Jag saknar er jätte mycket och börjar längta hem jätte mycket nu. Jag skulle bara se om ni hade skrivit tillbaka ett brev för jag har inte fått någon. Igår kväll så jag ett stort skepp som var typ påväg mot min ö. Jag tänkte om den kommer tillbaks så kanske vi kan åka med den hem. svara så fort ni kan.

med vänliga hälsning från Agnes och Elicia!

Nästa morgon vaknade jag av ett oväsen jag gick ut för att kolla vad det var och helt som det var så såg jag det där skeppet igen. Nu var det bråttom jag väckte Agnes och sa som det var och att det här var vår enda chans att få komma hem igen. Jag visste inte vad jag gjorde jag tänkte inte riktig till men just nu så är jag på väg till mammas och pappas ö. Det var inte så långt dit men vattnet var skit kallt. När jag hade kommit fram till mamma och pappa kramades vi länge.

Men jag berättade för dom vad som hade hänt och att vi hade bråttom. Nu så var hela familjen i vattnet vi hade en plan så att skeppet skulle se oss. Helt som det var så såg skeppet oss och stannade och sa att vi fick hoppa på. Vi berättade vår historia och han tyckte synd om oss så vi fick åka gratis hem.

Alla var sååå glada kaptenen frågade oss vad vill ville hoppa av för någonstans då sa jag sandsbro det fortaste jag hade sagt de. Han körde oss till sandsbro och vi kunde inte sluta säga tack till honom vi var så glada. När vi var hemma var det som en lättnad att vara tillbaks igen med alla kompisar. Nästa dag i skolan så fick jag berätta hela min historia. Alla var glada och vi hade kul hela tiden.

